

Extra voor begeleiders

Wie met een groep volwassenen het thema verder wil uitdiepen, kan tijdens de tentoonstelling een **handleiding** kopen met daarin 5 workshops. Elke workshop is gebruiksklaar: een duidelijk stappenplan, doelstellingen en eventueel werkbladen. Daarnaast vind je bij elke workshop een verslag met reacties van de volwassenen die deze workshops al uitvoerden.



Praktische informatie

Doelgroep

Anderstaligen volwassenen die Nederlands kennen/leren
Ouders die hun kinderen meertalig opvoeden

Waar

Kaaitheter

Saintelettesquare 20

1000 Brussel

Wanneer

16 november 2015 tot 29 november 2015

Prijs

1,50 euro

Meer informatie en reservatie

Integratiecentrum Foyer - Hilde.desmedt@Foyer.be

02/609.55.63

Huis van het Nederlands Brussel –

fatima.aitabi@huisnederlandsbrussel.be

02/201.66.60

Talen, ons gedacht!



Een tentoonstelling die...

... **volwassenen** laat nadenken over hoe zijzelf en **hun kinderen** zich voelen bij de verschillende talen die ze spreken en horen.

... **volwassenen** uitnodigt om hierover in gesprek te gaan met elkaar en hun omgeving.

www.foyer.be



We verzamelden heel wat ervaringen en ideeën...



Volwassenen toonden heel wat interesse voor onze eerste interactieve tentoonstelling *Talen, mijn gedacht!* Daarom trokken we naar plaatsen waar meertalige volwassenen samenkomen: een vrouwenwerking, cursussen Nederlands, collega's onder elkaar, ouders op school. In een aantal workshops stonden we samen met hen stil bij hun leven in een meertalige context en dat van hun kinderen. Hun ervaringen, bezorgdheden en ideeën vormen de basis van dit tweede interactief circuit.

Op ontdekkingstocht...

Voor je vertrekt, vormen we kleine groepjes. Het is leuker om samen op stap te gaan. Sta eerst even stil bij **de spiegel** en bekijk je zelf maar eens goed. Ben jij meertalig?

Na deze grondige blik, nodigen we je uit om op ontdekkingstocht te gaan.

Je krijgt een **routekaart** mee zodat je niet verdwaalt.

Je mag al dadelijk met een **dobbelsteen** gooien. Je leest hier ideeën van ouders over meertalig opvoeden. Ben je het met hen eens of heb je een andere visie? Daarna wandel je verder. Als je goed luistert, hoor je de muziek al!

In de **luisterhoek** luister je naar taal zoals naar muziek. En heel even word je zelf taalmuzikant.

Daarna loop je verder. Na enkele inspirerende **filmpjes** kan je aan de hand van een **magnetisch bord**, je eigen meertaligheid in kaart brengen.

Nood aan rust? Geen probleem. Ga even zitten op **de bank**, maar kies zorgvuldig je plaats!

Dan op naar het volgende. Op het **schuifbord** kan je weergeven hoe warm of koud jij loopt voor Nederlands. Wat verderop kan je in **de weegschaal** je gevoelens voor je moedertaal afwegen. En hoe voelen je kinderen dit aan?

Over kinderen gesproken! Gebruik jij troetelnamen? Koos je namen met een speciale betekenis voor hen? Op **de banner** lees je hier meer over.

Dat was het dan! Welke Ideeën neem jij straks meer huis?