

Talen, mijn gedacht!



Doelgroep

- Kinderen van 9 t.e.m. 12 jaar
- Volwassenen die met meertalige kinderen werken

Doelen

- Kinderen denken na over hoe ze zich voelen bij de verschillende talen die ze spreken en horen
- Volwassenen ontdekken dat emoties gekoppeld aan talen niet te ontkennen vallen

Duur / tijdstip	Vorm	Plaats	Aantal deelnemers	Prijs
2 uur	Interactieve tentoonstelling	Overal in Vlaanderen	25	1,5€/persoon

Uitwerking

Een honderdtal meertalige kinderen vertelden tijdens verschillende workshops hoe het voelt om meerdere talen te spreken, wat de voor- en nadelen zijn, wanneer ze een bepaalde taal gebruiken, welke gevoelens een taal bij hen oproept,... Dit vormde de basis van de interactieve tentoonstelling 'Talen, mijn gedacht!'. Deze tentoonstelling bestaat uit verschillende eilanden. De bezoekers ontdekken hoe talen kleuren, voelen, klinken,... Alle begeleiders krijgen vooraf een uitgeschreven activiteit die een prima voorbereiding op de tentoonstelling vormt. Wie honger heeft naar meer, kan tijdens de tentoonstelling een handleiding kopen met daarin kant en klare workshops. Deze tentoonstelling krijgt een extra dimensie als ze gekoppeld wordt aan de vorming 'De kracht van emoties en attitudes bij meertalig opgroeiende kinderen'.

Vanaf 2014 reist er trouwens een dubbele tentoonstelling rond: Talen, mijn gedacht! en 'Talen, ons gedacht' (voor meertalige volwassenen en ouders). Tijdens het schooljaar 2014-2015 is de tentoonstelling te bezoeken in Zemst, Ronse en Brussel.

De tentoonstelling kan ook ontleend worden voor minimum 14 dagen.

De tentoonstelling kan ook ontleend worden voor minimum 14 dagen.

Contactpersoon

Patrizia Civetta
E-mail: patrizia.civetta@foyer.be
Telefoon: 02/609.55.63